

Straat in Mierlo houdt zijn naam

ED 12-7-2016

onze correspondentente

Vivianne van Bijsterveld

Mierlo

De oude Heer van Mierlo en 'heksenjager' Raes van Grevenbroeck raakt zijn straatnaambord in het dorp niet kwijt. De gemeente Geldrop-Mierlo is geen voorstander van het achteraf veranderen van straatnamen. Dat zegt een woordvoerder in reactie op een pleidooi van Mierlonaar Peter van Vlerken om de Van Grevenbroeckweg een andere naam te geven.

Van Grevenbroeck is er verantwoordelijk voor dat in 1595 in twee weken tijd vijftien vrouwen op de brandstapel werden gezet op beschuldiging van hekserij. „Zo iemand zou niet geëerd mogen worden met een straatnaam”, vindt Van Vlerken. De gemeente ziet dat anders. „De periode waarin men oordeelde dat de Mierlose adellijken vernoemd dienden te worden zijn een historisch gegeven. Er zijn vast meer straatnamen in Nederland die verwijzen naar een historische gebeurtenis waar je je vraagtekens bij kunt zetten”, aldus de woordvoerder.

Van Vlerken denkt dat 'het gemeentebestuur een ander standpunt zou innemen als het kennis had genomen van de gruwelen van Van Grevenbroeck die onlangs in het boek 'Duivelskwartier' zijn beschreven.'

Hij pleit ervoor de straat naar Pastoor Kloeg te vernoemen, vanwege de ligging van de straat bij de kerk en vanwege de grote verdiensten van de pastoor voor de bewoners van Mierlo.



Een heksenjager zou niet geëerd mogen worden met een straatnaam